

EMEKLİLİK DEĞİL JÜBİLE!

Asım KUTLUATA
Maden Mühendisi

Jübile, genellikle futbolcuların futbol oynamayı bıraktıklarında kulüpleri tarafından gerçekleştirilen veda toplantısıdır. Ancak aktif top oynamayı bırakan futbolcu, futbolun başka alanlarında çalışmalarına devam edebilir. Arkadaşlarım da kamudaki görevimin sona ermesi nedeniyle düzenledikleri veda toplantısını, "jübile" olarak adlandırmışlardır. Kendilerine teşekkür ederim. Otuz iki yıllık zaman diliminde elimden geldiğince mesleğimizin ve sektörümüzün gelişmesi için bir şeyler yapmaya çalıştım. Bundan sonra da elimden gelen katkıyı yapmaya çalışacağım.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) 1977'nin Ocak ayında Sondaj Dairesinde çalışmaya başladım. O yıllarda MTA, Ülkemizin değişik yörelerinde yeraltı kaynaklarının belirlenmesi, teknik ve teknolojik özelliklerinin tespiti yönünde yoğun bir çalışma içerisinde idi. Ben böyle bir ortamda MTA ailesine katıldım. Temelinde; özverili çalışma, dürüstlük, çalışma ortamındaki saygı ve sevgi, usta çırak ilişkileri ve büyüklerimizin yol gösterici yaklaşımları, MTA'yi ve MTA'lı olmayı benimsetti, sevdirdi.

Osmanlı döneminde ülkemizin yeraltı kaynaklarının yeterince arandığını söylemek pek mümkün değildir. Cumhuriyetin kurulması ile bir çok alanda olduğu gibi Cumhuriyeti kuran kadroların ana hedeflerinden biride sanayileşme politikası olduğunu söyleyebiliriz. Sanayinin lokomotif olan maden kaynaklarının belirlenmesi için 1935 yılında arama ve işletme ameliyelerini gerçekleştirecek iki kurum, MTA ve Etibank'ın kuruluş kanunları çıkarılarak madencilik sektörünün altyapısı hazırlanmıştır. Bu anlayış çerçevesinde hızla çalışmalara başlanırken, yurt dışına yetiştirilmek üzere öğrenci gönderilmesi ve yabancı uzmanlar getirilerek çok başarılı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak MTA gerek ülkemizde gerekse yurtdışında önemli bir kuruluş haline gelmiştir. Yeraltı kaynaklarımızın tespiti, teknik ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra madencilik sektörünün ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirme görevini de hızla hayata geçirmeye başlamıştır. Bugün özel sektörün kritik noktalarında görev üstlenmiş olanların büyük çoğunluğunun geçmişinde MTA'nın olduğunu da söyleyebiliriz.

MTA'nın sosyal ve ekonomik hayata da olumlu katkıları olmuştur. Ülkemizin en ücra yörelerinde yaptığı çalışmalarda işe aldığı işçiler ve aileleri sigorta ile tanışmışlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmışlar, çocukları okuma olanağı bulurken kendileri de emekliliklerini gerçekleştirmişlerdir.

MTA, başta jeoloji, maden, jeofizik bölümlerinin açılmasında çok önemli görev üstlenmiştir. MTA'da çalışan bir çok uzman bölümlerin kurulmasında görev alırken öğretim görevlisi olarak da ders vermişlerdir. Günümüzde de bir çok öğretim görevlisinin geçmişinde MTA vardır.

Ayrıca, MTA meslek örgütlerinin çalışmalarına da önemli destek vermiştir. Geçmişte Meslek Odalarının bir çok yöneticisi MTA'da çalışmıştır. Bugün de önemli oranda Oda ve Sendika yöneticisininin MTA'da çalışmakta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat geçmişte sağlanan kolaylıkların bugün aynı oranda sağlandığını söyleyemeyiz. İş aksatmamak koşuluyla, gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve aktivitelere destek verilmesinin gerektiği inancıydım.

Ülkemizin yeraltı kaynaklarının aranması tamamlanmamıştır. Daha yapılacak çok iş olduğu görüşündeyim. Yeniden yapılacak değerlendirme ile başarılı çalışmalar yapılabilir. Ancak sektörü tanıyan, kurumun potansiyelini bilen, geçmişini ve geleceğini iyi değerlendiren ve çalışanlara sahip çıkan ve güven veren yöneticilerin önemini de unutmamak gerekir.

Yukarıda anlatmaya çalıştıklarımın dışında MTA'nın sektörümüzün gelişmesine bir çok katkısı olduğunu ve gelecekte de olacağını söyleyebilirim. Böyle bir kurumda çalıştığım için mutluyum. Dostlarımı ve sevdiklerimi unutmayacağım. Özünde güzel anılarla ayrıldığımı vurgulamak isterim.

Eylül 2009

