

## Merhaba...

**B**ölgemizde ve ülkemizde sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yine sizlerle beraberiz. Suriye’de emperyalizmin hedef ve çıkarlarını ‘kraldan çok kralcı’ bir üslupla savunan hükümet, bölgede yürüttüğü Amerikancı politika ile her geçen gün düşmanlarının sayısını artırmaktadır. Ortadoğu’daki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapacağız derken neredeyse sorunumuz olmayan ülke kalmamış, barışmak için arabuluculara ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Komşumuz Suriye’deki bu sürece ülkemizin müdahil edilme çabaları ve son yaşananlar gerginliği daha da artırmıştır. Yaklaşık 16 ay öncesine kadar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ile can ciğer kuzu sarması olan hükümet (vizelerin kaldırılması, ortak bakanlar kurulu toplantısı, aile ziyaretleri), ne olduysa (!) birdenbire Esat’a düşman olmuştur. Olan şey bellidir, AKP hükümeti; Mısır, Tunus ve Libya’da geç kaldıkları için kayıp yaşadıkları düşüncesiyle bu kez elini çabuk tutmak istemiştir. Emperyalizmin öncelikleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmeye çalışılan Ortadoğu coğrafyasında komşularımızla ebedi düşmanlık yaratacak politikardan ve eylemlerden kaçınmak en akıllı yol olarak gözükmektedir.

Ülkemizde, Kürt sorununun çözümü konusunda adım atılmaması ve çatışmaların sürmesi herkesi kaygılandırmaktadır. Çözümü, şiddette ve baskıda arayan zihniyetlerin amacına ulaşamayacakları bilinmektedir. Ancak bu süreçte zarar görenler halklar olacaktır. Barış, kardeşlik ve eşitlik temelinde bulunacak bir çözüm herkesin yararına olacaktır. Bu konuda her kesim üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.

AKP hükümetinin devletin yeniden yapılandırılması sürecinde propaganda malzemesi olarak bolca kullandığı “ileri

demokrasi” sonucu ülkemiz adeta açık cezaevine dönüşmüştür. Muhafız olan her kesime uygulanan baskı ve sindirme politikalarıyla hak arama olanaksız hale getirilmiştir. AKP’nin iddia ettiği demokrasi, ülkenin bütün kaynaklarını sermayeye peşkeş çekmek için önüne bir engel olarak çıkan eski yasaları, kadroları iptal etmek, kurumları dönüştürmek anlamına geldiği gibi bu uygulamalardan hayatı etkilenen, bunun için günlerce direniş yapan halk kesimlerinin talebini de hiçe saymak, onlara haklarını hukuki sınırlar içinde arama imkânı tanımamak anlamına gelmektedir. Tüm bunların amacı, uluslararası tekellerin rahat dolaşımını ve dünyanın her yerinde sermaye birikim ve dolaşım olanaklarının yaratılmasını sağlamak üzere geliştirilen ve adına “Küreselleşme - Yerelleşme” denilen strateji kapsamında büyük kentler dışındaki kentlerde de sermaye birikim ve dolaşımına kolaylaştırıcı olanaklar sağlamaktır ve AKP, yerel sermaye girişimlerine sağladığı pazar kolaylıkları, devlet ayrıcalıkları, kotalar ve sübvansiyonları büyük sermaye için de sağlamıştır.

Çağdaş ve gelişmiş bir ülke olmanın yolu, bilim ve teknolojiyi yaşamın her alanında hakim kılmaktan geçmektedir. Bu ise çağdaş ve bilimsel bir eğitimle mümkün olabilir. Eğitimi “4+4+4”e dayandırmakla, imam hatip okulları sayısını artırmakla, okullarda din eğitimi yaygınlaştırmakla, çocukları mollalara emanet etmekle, belki “Öbür Dünya” işi çözülebilir ama ülkenin insanlarına “Bu Dünya” zindan edilecektir. Özgür düşünce olmadan, insan haklarının ve hukukun egemenliği sağlanmadan, bilim ve teknolojiyi geliştirmek mümkün değildir. Kendi bilim ve teknoloji olmadan ithal bilim ve teknoloji ile gelinebilecek nokta ise bellidir. Hükümet; bor madenlerini özelleştirme-

ye çalışırken, 28 Haziran 2012 tarihinde TBMM’de bir gece operasyonu ile son anda görüşülmekte olan torba yasanın içine termik santrallara kömür sağlayan 2172 sayılı yasa ile devletleştirilen, daha sonra 2840 sayılı yasa ile devlet eliyle işletilecek madenler kapsamına alınan linyit sahalarının, 4046 sayılı özelleştirme yasası kapsamında özelleştirilmesini sağlayan bir hüküm koydurmuştur. Bu hükümlerle; Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) işlettiği ve termik santrallara kömür sağlayan bütün linyit sahalarının, özelleştirme çalışmaları süren termik santrallar ile birlikte yerli-yabancı enerji tekellerine verilmesi amaçlanmaktadır. Yeraltı servetlerimizin talanına ve enerji güvenliğimizin yok edilmesine, ülkemiz enerji sektörünün dış kaynaklara bağımlılığının daha da artmasına, ülkemizin daha fazla iş cinayetleri ülkesi haline gelmesine, kısaca geleceğimizi karartacak bu girişime karşı durmayı bir yurtseverlik görevi olarak görüyoruz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın çıkması süreçlerinde yapılan toplantılara katılarak önerilerimizi tüm yetkililere iletmemize karşın kabul görmemiştir. AB sürecinde, ulusal mevzuatın uyumlaştırılması kapsamında gündeme gelen ve yılan hikayesine dönen çalışmalar en sonunda yasa haline getirilmiştir. Ancak; bu yasa çalışanların iş güvenliğinin sağlanması ve sağlığının korunup geliştirilmesi için uygulamayı biçimlendiren bir metin olma niteliğine sahip değildir. İşçi sağlığının korunup geliştirilebilmesi için iş güvenliği uzmanının, hak yetki ve sorumluluğunun özellikle işverenden bağımsızlıklarını sağlayacak, bu suretle etkin görev yapmalarının önünü açacak olan iş güvenliği sistemlerinden hiçbirinin yasada yer bulmamiş olması önemli bir sorundur. Piyasacı bir anlayışla çıkarılan bu yasanın, ülkemizde yaşanan iş kazalarını önlemekle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmamaktadır.

Madencilik sektörü sıkıntılı günler yaşamaktadır. Sektöre gerekli önemin verilmemesi, sektörün sahihsiz oluşu ve günübirlik politikaların uygulanması sonucu sorunlar büyümektedir. Bu konudaki raporlarımızı ve çalışmalarımızı ilgili yerlere ulaştırmaktayız. Sektörün planlı bir şekilde gelişmesi, mühendislik bilim ve tekniğinin uygulanması, hem iş kazalarını azaltacak hem de kaynak kaybını azaltarak verimliliği sağlayacaktır. Bu nedenlerle öncelikle Madencilik Bakanlığının kurulması oldukça önemlidir. Hazırlanacak ulusal bir madencilik politikasının uygulanması ülkemizin ve sektörün yararına olacaktır.

Sayın Üyemiz;

Yönetim Kurulumuz, yaşanan tüm bu gelişmeleri değerlendirmek ve sizlerle paylaşmak üzere üye ve işyeri ziyaretlerini sürdürmektedir. Önümüzdeki günlerde de çalışmalarımız sürecektir. Bu ziyaretler sırasında bizleri yalnız bırakmayan il temsilciliklerimizin yetkililerine, bizlerle birlikte olan tüm meslektaşlarımıza ve destek veren tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.

Üyelerimizin haklarını korumak ve meslek alanlarıyla ilgili sorunlarını çözmek amacıyla yapılan çalışmalara devam edilmektedir. Bu anlamda, kurum ve kuruluşların yetkilileriyle görüşmeler yapmakta, raporlarımız iletilmektedir. Yine dönem içinde planlanan eğitim, kongre ve sempozyum çalışmaları devam etmektedir.

Sayın Üyemiz,

Sorunlarımızın çözümü, güçlü bir örgütlülük temelinde olanaklıdır. Güçlü bir Oda ise sizlerin desteğiyle ve katılımıyla mümkündür. Bu nedenlerle Odamızın yaptığı tüm çalışmalara katkı koymanızı önemsemekteyiz. Bu düşüncelerle, sizlere tüm sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu bir yaşam diliyoruz.

*Saygılarımızla.*

YÖNETİM KURULU