

Bu süreçler mahkemede olduğu için içeriğe ilişkin bir değerlendirme yapmayı doğru bulmuyoruz. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bizim bu süreçleri mahkemeye taşıyışımız görevimiz olan kamu yararını gözetme kaygısından kaynaklanmaktadır.

Bu tür bir bakış açısı ile ODTÜ sorununa baktığımızda, şunu belirtmek isterim ki Melih Gökçek'in son dönemde kamusal alanlara yönelik tahripkar yaklaşımı ne yazık ki sorunu sağlıklı tartışmamızı engelliyor. Yani ODTÜ'nün planlarının tamamlanmış olması ve buna bağlı olarak da ruhsatsız yapılar sorununu sağlıklı tartışmak mümkün görünmüyor. Çünkü Melih Gökçek'in gerçek gündemi bu sorun ve bu sorunun çözümü yollarının bulunması değildir. Kendisi açık biçimde söylüyor. "ODTÜ'den Eymir Gölü'nü istiyorum çözüm karşılığı olarak" diyor. Neredeyse bir şantaj düzeyine varıyor davranışları. Vermezseniz yıkırım, ceza keserim, kamusal bir görev yürüten belediye başkanının kendisini ispatlamış, Türkiye değeri olan bir başka kamu kurumu olan ODTÜ'ye yöneltmesi anlaşılabilir ve kabul edilebilir değildir.

Kuşkusuz ODTÜ Yerleşkesinin planlama ve ruhsatlandırma açısından sorunları çözümlenmelidir. Ancak bu sorunun kaynağında basitçe bir ODTÜ ihmalinden öte boyutların bulunduğu, çözümsüzlüğün asli nedeninin, en azından bir süredir, ODTÜ'den toprak koparmak olduğunu anlıyoruz.

Eğer yapılmak istenen sorunsuz olduğu düşünülen diğer bazı üniversitelerin içinde buldukları durumsa, bunu kabul etmek mümkün değildir. Bazı özel üniversitelerimizin alanları, alışveriş merkezleri, otel-

ler, etrafı güvenlik duvarlarıyla çevrili lüks konut alanlarına çevrilmiş ve girişine de bırakanız kent sizi özlesin yazılmıştır. Eğer yaratılmak istenen buysa, burada kamu yararı yoktur. Bir avuç azınlığın faydası vardır. Bunun karşısında duracağımızı ve gerçek bir çözümün tarafı olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim.

Şimdi hepimize düşen görev nedir?

Kentli kentin sakini değil sahibi olmalıdır. Bu da örgütlenmeden ve mücadeleden geçer. Kentli kendi sorunlarına sahip çıkmalıdır. Kentlerimizin ranta teslim edilmesinin yolu bu gidişle mücadele etmekten geçer.

ODTÜ'lüler ne yapacaktır?

ODTÜ öğrencisiyle, çalışanıyla, öğretim üyesiyle ODTÜ'lüleridir. Melih Gökçek bu kez sert bir kayaya toslamıştır. ODTÜ'lüler, mezunları, öğrencisi, aileler, çalışanlar, öğretim üyeleri ODTÜ'ye sahip çıkacaktır. ODTÜ'nün devrimci demokrat geleneği bunun örnekleriyle doludur. ABD emperyalizminin o dönemki temsilcisi Comer'i ODTÜ'den kovalayan, "Tarık Somer İstifa" diyen, "Hasan Tan ODTÜ'ye Rektör Olamaz" diyerek ODTÜ'den akademik, demokratik, özerk üniversite mücadelesini herkese gösteren, ÖTK adını herkesin beynine kazıyan ODTÜ'lüler şimdi de "Melih Gökçek ODTÜ'yü Teslim Alamaz" diyeceklerdir. Tüm bu etkinliklerde ODTÜ'lülerin yanında yer alan TMMOB, bu gün de ODTÜ'lülerin yanında saf tutacaktır.

TMMOB 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 40. Dönem (2008-2010) Çalışma Programı yayımlandı.

Programda; "TMMOB 40. (2008-2010) Çalışma Dönemi'nde de; TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda, dünyanın, ülkemizin, insanımızın ve üyelerimizin içinde bulunduğu bu günkü

koşullarda, bir meslek örgütüne, bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürecektir" denildi.

Not: Çalışma Programının tam metni TMMOB'nin web sayfasında yayınlanmıştır.